

APPELTERN en LEERDAM

99 leden van KBO Etten en KBO Leur hebben op dinsdag 22 augustus ondervonden hoeveel bijzonders in de Nederlandse natuur te beleven is. Dat begon al met de route die de buschauffeurs kozen. Omdat we ruim de tijd hadden en geen strak reisschema hoefden te volgen konden ze voor een rustige toeristische route kiezen. Vanaf Nieuwendijk kwamen we zo langs plaatsen als onder andere Giesen, Gameren, Rossum, Dreumel en Wamel. Om tien uur was de ontvangst in Appeltern met koffie en gebak. Daar had men ruim de tijd om alle aandacht te besteden aan de modeltuinen die daar in vele stijlen en varianten zijn aangelegd. Na een royale lunch vertrok het gezelschap om half twee via Tiel – nu wel over de snelweg- naar Leerdam. Tijdens een boottocht over De Linge –het was behoorlijk warm- kon men genieten van de prachtige omgeving. Daarna was er tijd om een wandeling door Leerdam te maken, winkels te kijken, maar de terrassen waren bij dit weer natuurlijk vooral in trek.

De thuisreis ging nu over de snelwegen die door de files minder snel was. De stemming was prima want nu gingen we op weg naar het afsluitend diner in Teteringen. Maar daar kwam een groot misverstand aan het licht: bij het restaurant had men niet op ons gerekend! Hoe dat kon gebeuren is nog steeds een raadsel. Het reisbureau had voor zoveel gasten niet zomaar een oplossing voorhanden. Met de verzekering dat iedereen schadeloos gesteld zou worden voor deze teleurstelling hebben de chauffeurs ons met duizend excuses thuis gebracht in Etten-Leur. Ieder heeft zelf een keuze gemaakt voor het avondeten. Binnenkort mogen alle deelnemers een schadeloosstelling van het reisbureau verwachten. De reiscommissie van de KBO is druk in de weer om voor de deelnemers een royale vergoeding te regelen.

 P. Broos